

SKABT I GUDS BILLEDE - DEL 2

Skabelsesberetningerne om de første mennesker er skrevet i et enkelt fortællersprog, der gør det nemt både at læse og at danne sig indre billeder. Lidt mere filosofisk bliver den næste bibeltekst, der er fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente. Salmen kredser også om forestillingen om at være skabt i Guds billede, og hvad det særligt menneskelige er.

I salmen står der:

*Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,
med herlighed og ære har du kronet det.*

(Salmernes Bog kapitel 8, vers 4-6)

Forfatteren til salmen undrer sig over Guds omsorg for mennesket. Selvom Gud har skabt hele universet, så passer han alligevel på et enkelt lille menneskebarn. Mennesket er, sammenlignet med universet, mikroskopisk lille. Alligevel er det betydningsfuldt for Gud.

Der ligger en dobbelthed i at være lillebitte og samtidig være kun lidt ringere end Gud, som der står i salmen. At mennesket kun er lidt ringere end Gud, passer fint med skabelsesretningens fortælling om, at mennesket er skabt i Guds billede.

At mennesket er skabt i Guds billede betyder, at menneske ifølge kristendommen har en særlig status og særlige egenskaber. Blandt andet har mennesker – ligesom Gud – evnen til selv at kunne skabe. Dyrene kan godt nok bygge simple ting som huler og reder, men mennesker kan skabe vilde og avancerede ting som skyskrabere, rumraketter, medicin, automatvåben, mobiltelefoner, chatbotter og meget, meget mere.