

SKABT I GUDS BILLEDE

Bibelens svar på spørgsmålet "Hvad er et menneske?"

HVAD ER ET MENNESKE?

Spørgsmålet må høre til blandt verdens allerbedste, for i al den tid, der har levet mennesker, har man kredset om dette: Hvad er et menneske? Hvad består det af? Biologi, ånd, vilje, evnen til at kommunikere? En blanding af det hele?

Der findes næppe et entydigt svar. Tværtimod er det som om, at jo mere vi leder efter et svar, jo flere spørgsmål dukker der op.



MENNESKET - SKABT I GUDS BILLEDE

Kristendommen har heller ikke et afgrænset eller færdigt svar på spørgsmålet, men én ting synes dog at stå klart: Mennesket er, ifølge kristendommen, skabt af Gud eller skabt i Guds billede, som der også står i 1. Mosebog. Hvad det så betyder af muligheder og begrænsninger, ja, det er nærmere dét, der reflekteres over i de bibelske tekster.

Bibelen har to skabelsesberetninger. I den første hører vi, at jorden bliver skabt på seks dage, hvorefter Gud hviler på den syvende. På skabelsens sjette dag, står der følgende:

Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

(1. Mosebog kapitel 1, vers 27)

Her understreges det både at mennesket er skabt. Og at det er skabt i Guds billede, altså som en spejling af Gud selv.



I den anden skabelsesberetning, står der:

Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke agerjorden, men en kilde brød frem af jorden og vandede hele agerjorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.

(1. Mosebog kapitel. 2 vers 4-7)


Sådan begynder den anden skabelsesberetning i 1. Mosebog. Her bliver det tydeligt, at Adam først bliver levende, da Gud blæser sin livsånde ind i ham. Og umiddelbart er det indlysende: Livet kræver, at man kan ånde, trække vejret. Det gælder alle levende væsner. Men lige så indlysende er det også, at det ikke er nok for mennesket alene at kunne trække vejret. Der må mere til.

De fleste kristne vil mene, at Bibelen hverken er en biologibog eller en historisk faktabog. I stedet læser de Bibelen som en bog, der handler om nogle vigtige spørgsmål:

- Hvad er mennesket for et væsen?
- Hvad er meningen med det hele?
- Hvordan skal vi behandle andre mennesker?
- Hvordan er forholdet mellem mennesker og Gud?

Disse spørgsmål kan hverken biologer, historikere eller andre videnskabsfolk besvare. Det enkelt menneske må selv finde de svar, som han eller hun synes giver mest mening.

Kristendom handler med andre ord ikke om at komme med klare svar på alting, men nærmere at forsøge at sætte ord på det, der ikke findes klare og entydige svar på.



Selvom Bibelens allerførste kapitler anses for at være myttestof, så beskrives mange af de menneskelige grundtræk her: Adam blev ret hurtigt **ensom**, da der i begyndelsen ikke var andre mennesker end ham. Derfor skabte Gud Eva, der hurtigt etablerede en **relation** med Adam. Eva har dog ikke været i Paradisets Have ret længe, før hun begyndte at **kede sig**. Men måske var det også **nysgerrigheden**, der drev hende, da hun en dag mødte slangen, der sad i træet til kundskab om godt og ondt og lokkede med sine frugter. Eva lod sig **friste** og tog en bid.

Vi møder her egenskaber, der er særligt for mennesket; det kan føles sig **ensom**, det kan indgå i **relationer** til hinanden, det kan **kede sig**, det kan være **nysgerrigt**, det kan lade sig **friste** og det har (fri) vilje til at omsætte ord til handling. Og denne række af særlige menneskelige kendetegn udvides, da Adam og Eva bliver smidt ud af Paradisets Have og nu skal begynde hverdagen på ny. I livet uden for Paradisets Have erfarer Eva hvad **smerte** er, da hun føder Kain og senere også lillebror Abel. De to brødre vokser op. Kain bliver agerdyrker som sin far og Abel bliver fårehyrde. En dag, da de to brødre er ude i marken, vil de lave et brændoffer til Gud. Kain bringer en offergave af jordens afgrøder mens Abel ofrer fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Gud tager imod Abels offer men ikke Kains. Det gør Kain **vred**, **misundelig** og **jaloux** på Abel, der ender med at slå sin lillebror ihjel (død). Kain bliver **skyldig** i Abels død. Og Adam og Eva **sørger** over tabet af deres søn.

I Bibelens allerførste kapitler beskrives altså nogle af de helt grundliggende egenskaber, mennesket består af. Egenskaber som mennesket, også i dag, gør sig erfaringer med:

- at føle ensomhed
- at indgå i relationer
- at mærke kedsomhed
- at være nysgerrig
- at blive fristet
- at have vilje
- at føle smerte
- at blive vred
- at være misundelse
- at føle skyld
- at føle sorg
- at være bevidst om at skulle dø